

## Kosmische 'Splitsing'

Beste medereizigers

In mijn vorige eveneens korte infobrief kwamen jullie te weten dat ik deze zomer niets meer van mij zou laten horen, tenzij er belangrijke gebeurtenissen op het wereldtoneel zouden plaatsvinden. Die lang geplande (te bewijzen) gebeurtenissen (kelderende Japanse beurs, financiële crash, (hyper)inflatie, nepaanslag op Trump, de full speed predictive programming van de Olympische Brood & Spelen, burgeroorlogen,...) zijn al gaande. Kortom; de georkestreerde wereldwijde chaos.

Echter, mijn gevoel zegt me dat er een andere, veel belangrijkere (niet te bewijzen) gebeurtenis in het verschiet ligt; namelijk dat we zeer dicht bij een 'kosmische splitsing' staan waarbij we de kans krijgen de Originele Realiteit binnen te gaan. De Realiteit waar we ooit door een sluwe valstrik uit vielen en waar we Thuishoren. Om deze unieke kans weldra met beide handen te kunnen grijpen, ben ik sterk van mening dat het nu hoog tijd is om ons van alles en nog wat los te maken waaronder het digitale dat ons meer dan wat dan ook van ons Ware Zelf weghoudt.

Het siert ondermaanse zielen om op allerlei (digitale) manieren zich te blijven inspannen om onze kille technocratische maatschappij tot een harmonieuze menselijke samenleving om te buigen, maar na vele jaren zelf talloze (vergeefse) pogingen ondernomen te hebben ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat dit niet meer de te bewandelen weg is. Tenminste, als we ons binnenkort eindelijk willen bevrijden van het kosmische rad van ellende waar 'er niets nieuws onder de zon is'.

*Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren.*

*Wat er gedaan is, zal weer gedaan worden;*

*er is niets nieuws onder de zon.*

*Men zegt wel: "Kijk, dat is iets nieuws."*

*Maar dan blijkt dat het er vroeger ook al was.*

*(Prediker 9-11)*

De enige weg die ons rest is de weg naar binnen om tijdig onszelf te kunnen (terug)vinden zodat we (na vele eonen) – wanneer 'de hemelen en de aarde zich in onze aanwezigheid [weer eens] oprollen' – eindelijk 'boven de wereld staan'.

*De hemelen en de aarde zullen zich oprollen*

*In jouw aanwezigheid.*

*En wie leeft uit de levende,*

*Zal de dood niet smaken.*

*Wie zichzelf vindt*

*Staat boven de wereld.*

*(Thomasevangelie, logion 111)*

Het is nu het moment om je geestelijk, mentaal en spiritueel voor te bereiden zodat je gereed bent als het grote ontsnappingsmoment zich aandient.

Ik dank allen die mijn jarenlange werk gesteund hebben en het was me een voorrecht om jullie op deze (literaire) odyssee te vergezellen. Ik wens iedereen veel spirituele kracht toe in de eindfase van deze zoveelste luciferaanse simulatiecyclus.

Erwin

